

# Inledning

”Jag har gett er ett exempel, för att ni  
skall göra som jag har gjort mot er”

– Jesus

I 2000 år har kvinnor och män haft Jesus som förebild i samband med att de påverkat mänskligheten till fred, rättvisa och både andlig och intellektuell utveckling. Med Jesus som förebild blir livet meningsfullt. Personlighetens egenskaper frigörs till kreativa initiativ. Med Jesus som förebild ges mod att förverkliga det som i ett skede kan upplevas omöjligt. När du har läst den här kortfattade beskrivningen av Förebilden, kan du gå vidare och upptäcka Nya testamentets evangelier om Jesus. Det ger dig insikt i hur svårigheter blir möjligheter.

Du kan personligen identifiera dig med Honom som din Förebild.

## **Så många har Jesus som förebild**

Antalet kristna är nu totalt drygt två miljarder, tre hundra miljoner, varav 1,5 miljarder är aktivt med i en kristen församling! Ateismen har under de senaste åren angripit tron på Gud och enligt "Status of Global Mission" finns det 137 miljoner ateister i världen. Sedan en tid tillbaka minskar antalet ateister med 300 personer varje dygn. Samtidigt ökar antalet kristna med drygt 80 000 människor varje dygn! Så många bestämmer sig för att på ett personligt sätt välja gemenskap med Jesus som förebild i livet.

I Sverige är det många som kallas "kristna", men utan att ha en personlig tro och verklig gemenskap med Gud. Europas materialism har förträngt människors andliga längtan. Samtidigt ökar den inre otryggheten. Många ersätter sin förlorade Gudstro med känslostarka kulturupplevelser eller i den tillfredsställelse som ges med materiell välfärd m.m. Andlig tomhet väcker samtidigt längtan och allt fler beskriver sig som "sökare". Därför är det vik-

tigt att återupptäcka kristendomens centralgestalt, nämligen Jesus. I ett historiskt perspektiv och med en internationell utblick inser allt fler att Jesus är värd att återupptäckas och på nytt bli Förebilden. Sverige har en befolkning med cirka nio miljoner invånare i en värld med sju miljarder (7000 000 000) människor. Det innebär att vi är cirka en promille av världsbefolkningen. Vi är ovanligt materialistiska och de flesta har förkvävt sin andliga längtan och blockerat sig mot tron på Gud. Ändå är det så att människor genom hela historien alltid har varit och är fortfarande andligt inriktade. Vi i Sverige bör inte förhäva oss i vårt försök att leva utan Gud. Sanningen är att vi egentligen är en befolkning som på grund av negativa fördomar, länge försökt att ersätta Gud för att tillfredsställa vår längtan och tomhet. Det är dags att återupptäcka Jesus!

## **Abraham Lincoln hade Jesus som förebild i kamp mot slaveriet**

Abraham Lincolns motståndare under valkampanjen 1858 i Amerika, hette Stephen Douglas. Det gällde slavarnas befrielse och det afroamerikanska folkets människovärde. Abraham Lincoln var känd

för sin skicklighet som debattör. Den här gången anknöt han till en liknelse av Jesus som handlade om hur ett får hade gått vilse. Herden lämnade då de nittionio och letade bland snåren tills han hade funnit det förlorade fåret som han bar hem på sina axlar. Jesus kommenterade själv liknelsen med orden att ”det [blir] glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver”. Så jämförde Abraham Lincoln demokraternas presidentkandidat Stephen Douglas med ett vilsegånget får, som när han omvände sig skulle skapa glädje bland befolkningen.

## **Kinesiska studenter hade Jesus som förebild**

Kina befriades från maoismens brutala form av kommunism, när tusentals studenter samlades på ”Himmelska Fridens Torg” i Peking och protesterade mot förtrycket. Många dödades. Men de hade Jesus som förebild i kampen för mänskliga rättigheter och lämnade sådana intryck efter sig att världens största nation förändrades med ny inriktning. Det blev början till frihet och steg för steg en ökad demokrati.

## **Östeuropas kristna besegrade kommunismen**

Polens kristna besegrade kommunismens diktatur och det ledde sedan till att hela Östeuropa och Sovjetunionen förändrades. Det var icke-våld som var förändringens grundprincip. Det polska folkets kampmetoder blev vägledande för hela Östeuropa. Jesus var deras förebild. Solidaritets ledare Lech Walesa och den katolske prästen Franciszek Blachnicki hade gemensamt en avgörande betydelse att förändringen kom utan hat och knutna nävar. Folket hämtade styrka i bön och från Jesus som förebild. Jag mötte Franciszek Blochnicki personligen och han berättade om hur revolutionen steg för steg genomfördes.

Han hade transporterats i en godsvagn tillsammans med dödsdömda judar, till Auschwitz förintelseläger. Han var då dömd till döden för sin kamp mot Adolf Hitler och nazismens ondska. Han skulle bli halshuggen. I dödsläggret överlämnade han sig i bön till Jesus som Frälsare, men gav Gud ett löfte att om han skulle räddas till livet, ville han ge sig helt i tjänst för Gud. Han blev också en förgrundsgestalt i kampen mot kommunismen i

Polen. Han insåg ganska snart att en radikal förändring till demokrati och andlig frihet måste ske grundligt och långsiktigt. Därför bildade han små grupper med tonårsungdomar. De fick grundlig bibelkunskap. De möttes i bön och fick lära känna Jesus. Grupprörelsen kallades "oaser" och växte i antal med 10 000-tals ungdomar över hela landet. Det var en andlig förnyelse med fördjupad kunskap och ideologi. De upplevde en andlig pånyttfödelse. Det blev styrkan i den framväxande frihetsrörelsen "Solidaritet" som under Lech Walesa som ledare kämpade för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter bland Polens arbetare. I hela Östeuropa, ända bort till Sovjetunionen, påverkades massorna. När några dödades i kommunismens försök att stoppa förändringen, då satte man upp banderoller över hela Polen med budskapet "Övervinn det onda med det goda". Jesus var deras förebild!

## **När Nelson Mandela befriades och apartheid upphörde**

Jesus var förebild när Sydafrikas president de Clerk bekände apartheid som ett brott mot mänskligheten och överlämnade statsmakten till Nelson

Mandela. Kyrkoledare som hade anpassat sig till rasdiskriminering och de svartas förtryck, bekände svek och ondska i uppriktig omvändelse. Biskop Desmond Tutu tillsammans med Nelson Mandela tog initiativ till en sanningskommission som i varje rättsfall avslutades med att den skyldige fick förlåtelse och möjlighet att förändra sitt beteende.

## **När Jesus som förebild har övergivits**

Tron på Jesus har på ett djupt tragiskt sätt missbrukats. Vi sörjer över sådana historiska perioder. Det har handlat om svek, då de värderingar Jesus talade om och gav exempel på, övergavs i lojalitet mot ekonomiska intressen och anpassning till orättfärdiga maktstrukturer. Varje gång förändringen har kommit med rättvisa, är det Jesus som motiverat med sin förebild att påverka till förändring. Det har inneburit förnyad kreativitet, företagsamhet, med respekt för alla människors lika värde, med upprättad rättvisa och nya möjligheter.

## **Jesus – förebild i praktisk handling**

När vi talar om Jesus som förebild, tänker vi på när Jesus sa i bergspredikan att ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, skall ni göra mot dem”. Det handlar om karaktär, vårt sätt att uppträda i mänskliga relationer. Jesus är också en förebild i hur man tar itu med riktigt svåra problem och positiva utmaningar. Det kan handla om ekonomiska, politiska, praktiska idéer i vår vardag. I sådana sammanhang sa Jesus att ”om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske” (Mark 11:23). Genom att studera Nya testamentets evangelier, ges en idérikedom till framgångsrikt ledarskap, goda mänskliga relationer, sunt möjlighetstänkande på alla områden av livet.

## **Jesus i vardagligt yrkesliv**

Jag vill föreslå att du ska upptäcka Jesus i det här perspektivet. Han är ett exempel på hur Gud har omsorg om livet som helhet. Fram till trettio års ålder stannade Jesus i Nasaret och arbetade som



timmerman, snickare. Därför kunde han tala om sådant som en arkitekt känner till, hur ett stadigt bygge måste ha en fast grund. Han hade erfarenheter av sin adoptivfars företag och poängterade att man måste planera kostnaderna inför nya projekt med en genomtänkt budget. Jesus visste som människa hur man ska lyckas som yrkesfiskare eller om man är bonde, har boskap, åsnor och hur man gör då man reparerar en trasig mantel, eller lagrar vin så att inte lädersäckarna sprängs vid jäsningsen.

Jesus har under de senaste åren blivit förlöjligad, genom att han framställts som analfabet, tandlös, en "lantis" utan bildning. Jesus har kritiserats som en orealistisk drömmare, romantiker, som trodde att han inom sin livstid skulle förändra världen. Istället blev han korsfäst och dog innan han hade hunnit bli 35 år. Genom att läsa evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, ges en sann bild av honom som förändrade historien, upprätthållde människovärdet, gav frälsning med evighetsperspektiv åt alla som tar emot Honom.

## **Den historiske Jesus i kulturen**

Jesus som förebild har ofta inspirerat konsten, den klassiska musiken, arkitektur och utvecklingen av civilisationens teknik med anknytning till skapelsens gränslösa rikedomar. Inte minst sjukvården och den sociala omsorgen har sina ideal från Jesus som förebild. Den här presentationen har sin begränsning men syftar till att väcka intresse för att studera Nya testamentets evangelier.

## **Vittnesbörd med historisk trovärdighet**

Bibeln i sin helhet är trovärdig! Nya testamentets skrifter är noga granskade och bekräftade. Evangelierna handlar om det som inträffade runt år 30 enligt vår tideräkning. De skrevs ungefär 30 år senare, alltså på 60-talet. Kanske ändå tidigare. Minnesbilderna var tydliga. Dessutom skrevs Nya testamentet under gudomlig inspiration och vägledning. Inte som en diktamen. Orden gavs genom Guds Andes personliga ingivelse. Det finns fortfarande omkring 5000 arkeologiska fynd av olika delar från Nya testamentets skrifter bevarade.

Om man jämför andra antika berättelser som bevarats med fragment från sin tid och dessutom med ett fåtal arkeologiska fynd, då förstår man Bibelns trovärdighet som vittnesbörd om det Jesus gjorde och vad han talade om. Platon levde på 300-talet före Kristus. Det finns 2-3 kopior om honom från 900-talet, alltså 1200 år efter hans livstid. Julius Caesar levde på 100-talet f. Kr. och det finns endast ett 10 kopior från den tiden som upptäcktes på 900-talet.

## **Andlighet och praktiskt arbete i harmoni**

Jesus är värd att beundras. Han kom i mänsklig gestalt för vår frälsning, men gav trettio år av sin uppväxt och sitt liv till att arbeta som timmerman och ta ansvar med praktiskt arbete. Sedan följde drygt tre år då han predikade, botade sjuka, uppväckte döda, förberedde sig inför frälsningsuppdraget, då han skulle dö på ett kors istället för oss. Jesus är verkligen en förebild i balans och jämvikt mellan andlighet och det praktiska i livet. Tron på Jesus motiverar till möjlighetstänkande i yrkeslivet, med visioner för forskning och utveckling inom

teknik, medicin, kommunikation, med företagsamhet och bättre levnadsvillkor.

## **Alla människors lika värde**

Under den tid då Jesus framträdde i Israel, fanns ett folk som kallades samarier. Det var ett invandrarfolk från nuvarande Irak och med en annan religion som innebar ett hot mot judarnas identitet (Joh 4:9). Jesus talade gott om dem och välsignade dem. Romarna var inkräktare och en ockupationsmakt. Jesus tillät ändå inte att en folkgrupp blev dömd generellt, utan såg varje människas unika värde.

Jesus engagerade sig i kampen mot slaveri och förtryck. Han uppmärksammade den romerske officer som hade omsorg om sin tjänare. Jesus gjorde sig själv till en slavliknande tjänare inför lärjungarna. Instiftandet av nattvarden i samband med påsken var att gestalta upproret mot slaveriet i Egypten som förebild till befrielse från slaveri under synden.